



Op **vrijdagvoormiddag 16 oktober** zouden we graag de herfst sfeer gaan opsnuiven in de abdij van Park. De kinderen zullen de natuur observeren door kleine opdrachten uit te voeren. Deze uitstap past binnen onze wo-lessen. We gaan te voet.

Praktisch:

- boekentas meebrengen
- eventueel rugzakje voor het "tussendoortje"
- Maaltijden gaan 's middags gewoon door in de school
- goede jas aan en laarzen of schoenen die vuil mogen worden

Hopelijk gaat het herfstzonnetje met ons mee, dan wordt het zeker een fijne uitstap!

De juffen van Cel 2

Juf Coraline, juf Celline, juf Femke en juf Elke

